

Maar het is ook goed mogelijk dat door de komst van de Vikingen in Friesland in 810 Adelward I zijn erfgoed verlaten heeft voor Utrecht, en na de aanval op Dorestad in 814 nog verder getrokken is. Wat we zeker weten, is dat deze Adalward I zich waarschijnlijk nabij Mainz in Duitsland bevond, in het aartsbisdom van wijlen Bonifatius bevond, de laatste die daar in 745 aangesteld werd. Bonifatius, of zijn leerling Sturmius, was ook stichter van de abdij van Fulda met een buitengewoon scriptorium. De aanvallen van de Vikingen in 814 zullen waarschijnlijk geïnitieerd zijn door de dood van de ijzersterke Karel de Grote op 28 januari, waarna Lodewijk I de Vrome koning der Franken werd, en keizer.

We leren Adelward I kennen in *'anno primi Ludevoci regis'*, oftewel 814, het eerste jaar dat Lodewijk de Vrome koning was. De volgende oorkonde, een grote schenking aan het klooster Lauresham [Lorsch in Duitsland, een koningsklooster – Karel de Grote, 772] zal daarom eerder later dan vroeger in 814 zijn opgetekend:

*'Eodem anno Adalwardus tradidit in pago iam dicto, in villa Ganneta mansos v , et inter Hukilheim et Carradesheim mansum unum cum suis adiacentiis, et portionem suam de sylva in praedictis locis, et mancipia xxx'*, of 'In hetzelfde jaar leverde Adalward vijf landgoederen in het dorp Ganneta, en één landgoed met de aangrenzende gebieden tussen Hukilheim en Carradesheim, en zijn deel van het bos op de eerder genoemde plaatsen, en dertig horigen'.

We weten dus feitelijk dat Adelward in 814 al zeer vermogend was, zeer Christelijk en een zeer grote schenking kon doen aan de Abdij van Lauresham, het klooster Lorsch.



We weten helaas niet zeker waar de geschonken goederen in Ganneta en tussen Hukilheim en Carradesheim nu zijn. Daar deze oorkonde te vinden is in de oorkonden van de graafschappen Gelre en Zutphen, is wel bijna verplicht dat één of meer van de goederen zich binnen die graafschappen bevonden, en dat sluit bijvoorbeeld Heukelum in (literatuur stelt dit), en Huckelheim uit (nabij Mainz en Lorsch). Wat we wél zeker kunnen tellen is dat er een relatie moet zijn tussen Lorsch en Adelward, en die relatie kan verklaard worden door de relatie met het aartsbisdom van Bonifatius, Mainz, dat we later nog zullen zien terugkeren bij latere Adelwards. De relatie met goederen in Gelre of Zutphen kan weer gerelateerd worden aan Liudger die in Wichmond een klooster sticht, net ten zuiden van Zutphen – zie verderop. Dit gebied is het gebied rond Ochtrup, waar we later Hadewerc/Hadewaert zullen tegenkomen. Als

dit zo is, is vermoedelijk al in 794-797 (wanneer Liudger abt van Wichmond is), Adalward rond Liudger, dichtbij.